



MELLAN SKÖLDARNA



Nr 6 ♠ januari 1994

Nu har vi glädjen att sända ut ännu ett nummer av vår släktförenings medlemstidning. Från styrelsen vill vi redovisa vad som hänt sedan förra numret, som utkom i januari 1993. Vi vill också berätta vad vi planerar för 1994, som är det år då vår förening kan fira sitt 10-års-jubileum. Det är också ett år då vi ska ha ett ordinarie släkthemöte.

Stadgarna säger att medlemmarna var tredje år skall mötas och ta ställning till viktiga frågor, t ex granska styrelsens arbete, välja styrelse m m. Utom de stadgeenliga mötespunkterna ger oss släkthemötet en välkommen anledning att träffas, ha trevligt och lära känna varandra allt mera. Mer om detta längre fram i texten...

Men först något om vad som hänt under det gångna året.



Vårutflykt till Årby gård de 27 mars 1993

Lördagen den 27 mars gjordes en mycket lyckad utflykt till Årby gård - eller som man sade förr - Årby slott. Det var närmare 30 medlemmar som i ett vackert men kyligt förvårsväder i egna bilar tog sig till Rasbokils kyrka. Där möttes vi av Ingvar Eriksson. Han visade oss kyrkan, som har flera minnen från vår "stamfader" Jurgen Schildt, bl a begravningsvapen och en snidad predikstol. Från kyrkan promenerade vi till Årby gård, vackert belägen på en höjd helt nära kyrkan.

De nuvarande ägarna, familjen Bodin, var inte hemma men hade inbjudit oss att få se byggnadens bottenvåning. Också här var Ingvar Eriksson vår självskrivne ciceron. I den stora riddarsalen slog vi oss till sist ned och fick höra Ingvar berätta vidare ur sitt rika kunnande om Jurgen Schildts stora byggnadsverk med årtal 1653 inristat i den ståtliga sandstensportalen.

Årbybesöket avslutades med en mycket god och trevlig lunch som Kajsa och Ingvar Eriksson ordnat i sitt hem i Ycklinge, en av de gamla gårdarna inom Årby gods. Vi tackar än en gång för gästfriheten!



Middag och teaterbesök

Som avslutning på dagen var vi några som åt middag tillsammans på restaurant Tranan vid Odenplan och sedan for till Farsta teater. Där såg vi "Fångarna på Farsta" - en revy med tydliga Schildt-inslag. Johan S var författare och aktör och Mirjam S koreograf. Vi fick en mycket nöjsam avslutning på denna innehållsrika dag med släktföreningen.



Släkthemöte i Finland den 24 april 1993

Vår finska broderförening hade sänt inbjudan till oss att delta i deras släkthemöte den 24 april på Finlands Riddarhus i Helsingfors. Fyra svenska Schildtar for över för att vara med och stärka gamla band och knyta nya. Den finska föreningen är 60 år gammal och har drygt hundratalet medlemmar - inte underligt eftersom ätten Schildt är mer talrik i Finland än i Sverige. Till släkthemötet hade kommit omkring 50 medlemmar som efter förhandlingarna på Riddarhuset senare på aftonen samlades till en festlig och välordnad middag på Hotell Tornö.

Vi svenskar visades stor och vänlig uppmärksamhet, tal utväxlades och vår ordförande överlämnade som gåva ett inramat foto av vår vapensköld. Tidigare på dagen hade vi under rundvandringen i Riddarhuset kunnat beskåda det finska ättevapnet.

Släktmöte i Stockholm den 15 april 1994

Styrelsen har börjat förbereda 1994 års släktmöte och bl a bokat in Riddarhuset den 15 april. Vi tänker oss att denna fredagseftermiddag hålla vårt släktmöte där och i anslutning därtill få bjuda på visning av vårt vackra Riddarhus.

Släktmiddag samma kväll och ett trevligt utflyktsprogram för lördagen - kanske lite hålligång för de yngre. Vi har anledning att tro att en hel del gäster från Finland är att vänta och hoppas på stor anslutning också från vår egen förening. **Reservera detta veckoslut i almanackan!**

Boken om Årby

Vår vän Ingvar Eriksson som redan flera gånger omnämnts i detta medlemsblad är en amatörforskare av rang, som ägnat stort intresse åt de forna ägarna till sin hustrus hemgård Årby. Det är så han blivit så förtrogen med vår ätt. Om den och Årbys senare ägare och historia fram till vår tid finns att läsa i den i höst utgivna *Boken om Årby* som Ingvar Eriksson har skrivit. Boken ges ut av Rasbokils hembygdsförening och kostar 200 kronor. Den kommer att finnas att köpa på släktmötet i april, men kan även innan dess beställas genom oss. Då tillkommer portokostnader.

Medlemsavgift för 1993 ska betalas

Så som beslöts vid föregående släktmöte skall medlemsavgift erläggas årligen med 100 kronor. Vi sänder med ett inbetalningskort för 1993 års avgift och hoppas att Du genom att betala vill bekräfta fortsatt medlemskap i föreningen.

Några person-notiser

Föreningen har haft äran att få uppvakta en av släktens vitala gamla damer, nämligen då Anna Schildt firades på sin 90-årsdag den 30 april 1993.

Den 9 oktober har äktenskap ingåtts mellan Sebastian Schildt och Anne-Sofie (Ia) Millde, båda bosatta i Stockholm. Föreningen lyckönskar och välkomnar Ia, som vi träffade på Årbyutflykten.

Två nya små Schildtar har sett dagens ljus:

* EMIL, son till Helena Schildt-Tossman och hennes man Ulf, Österskär. Den 19 maj 1993.

* RUBEN, till Sebastian Schildt och hans fru Ia f Millde, Stockholm. Den 31 december 1993.

Vi ber om ursäkt om något som borde stått här undgått styrelsens ögon och öron. Vi tar tacksamt emot tips till denna avdelning. Förslag vad gäller föreningens verksamhet liksom andra bidrag till *Mellan Sköldarna* välkomnas också.

Hjärtliga Hälsningar från *Styrelsen*