



MELLAN SKÖLDARNA



Nr 7 ♦ oktober 1994

Tiden är inne...

för ett meddelande till föreningsmedlemmarna om vad som hänt sedan nummer 6 utkom i januari 1994. Vi vill berätta om släktmötet den 16 april i Stockholm, då styrelsen fick förnyat förtroende att arbeta vidare mot våra mål. Men också vad som planeras för det kommande året.



Släktmötet

Visning av Riddarhuset

Lördagen den 16 april samlades ett 30-tal medlemmar redan kl 10.00 för en visning av Riddarhuset. Det var Inga von Corswant-Naumburg, som visade oss runt i detta Stockholms kanske vackraste hus. Inga, som till vardags arbetar på Riddarhuset, visade sig vara mycket väl förtrogen med huset och dess skiftande historia. Många dramatiska händelser har utspelat sig där under de cirka 200 år då huset var adelns riksdagshus under ståndsriksdagens tid. Hon visade också de många lantmarsalksporträtten och samlingarna av sigillstamper och ostindiskt vapenporcelain. Största intresset ägnades naturligtvis Riddarsalen, vars väggar helt täcks av de många ätternas vapensköldar. Där återfanns även vår egen med nummer 282, välbekant från bl a vårt fina fotografi.



Släktmöte och middag

Sedan vi tackat för visningen skildes vi åt och samlades senare kl 18.00 på restaurangen Den Gyldene Freden. Där bjöds en välkomstdrink varefter ordföranden tog till orda och hälsade de 25 närvarande medlemmarna varmt välkomna. Hon presenterade föreningens första hedersmedlem, utsedd enligt stadgarna av styrelsen: doktor Ingvar Eriksson, Rasbokil, vid detta laget väl bekant för de flesta av oss. Och nu hedrad för sin utomordentliga forskning om Årby gård och dess byggherre Jurgen Schildt.

Särskilt välkomnades Kristina (f Schildt) och Raimo Lehtinen, Helsingfors, som representerade den finska släktföreningen. Därefter öppnades mötesförhandlingarna. Bland besluten kan nämnas följande: Val av styrelse

Sittande styrelse beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet. Efter konstituering i juni ser styrelsen ut som följer:

ordförande	Gunilla Schildt	Stockholm
vice ordförande	Anders Schildt	Stockholm
sekreterare	Anna-Lena Schildt	Vaxholm
skattmästare	Johan Schildt	Stockholm
ledamot	Maria Nordlöf	Stockholm
suppleant	Annika Schildt	Stockholm
revisor (nyval)	Henrik Schildt	Stockholm
revisorssuppleant	Ulrika Kjerrulf	Ljusdal

Ny på sekreterarposten är Anna-Lena som tar över efter Annika som under en tid vill ägna sig mer helhjärtat åt sitt arbete som journalist. Ny revisor efter Jürgen Schildt, Karlstad, som av sagt sig blev Henrik Bosson Schildt, Stockholm.



Förslag till nya stadgar

antogs enhälligt i första läsningen och återkommer för stadgefästade vid nästa släktträff.



Styrelsen

avtackades för sitt arbete under de tre gångna åren av Annika Schildt.

Sedan mötet avslutats vidtog försäljning av det nya vapenpräglade brevpappret, vapensköldsfotografier samt av Ingvar Erikssons bok "Historien om Årby" och snart kunde den festliga middagen börja. Vid desserten berättade vår äldsta medlem Elida Schildt Söderström hur hon och hennes make hållit sin bröllopsmiddag i samma vackra rum på dagen för 57 år sedan. För att apostrofera detta bjöd Elida oss alla på ett glas gott portvin. Vi tackar!



Styrelsens planer för 1995

Släktregister

Styrelsen har, som redan aviserats, beslutat att satsa kraft på att samla in uppgifter för att bygga upp ett släktregister. Många är intresserade av våra inbördes släktrelationer och vi vet att även Ridarhusets genealog blir tacksam för dessa uppgifter. Målet är att kunna bygga vidare på det släktträd som finns och som löper från 1640-talet till cirka 1905, och dessutom kunna korrigerera en del fel som man vet finns i detta.



Släktresa till Umeå

Det verkar finnas ett intresse för att göra ett besök i Umeå, stamort för många grenar av släkten Schildt. Styrelsen undersöker nu möjligheterna att genomföra detta med ett intressant program och för en rimlig kostnad. Vi ber att få återkomma med mer information i nästa utskick.



Övrigt

Arte et Marte

Ridderskapets årliga tidskrift har utkommit med 1994 års utgåva och med en hel del av intresse. Den sänds ut till de manliga medlemmar som erlagt kapitationsavgift. De damer som önskar få tidningen kan sända in 35 kronor till postgiro nr: [REDACTED] ange sin adress så kommer den även till dem.



1995 års adelsmöte

I Arte et Marte pålystes 1995 års adelsmöte som enligt hävderna kommer att hållas på Riddarhuset i två omgångar våren 1995. Enligt ordningen får varje ätt representeras av en manlig medlem, med företrädare för huvudmannen, som dock kan befullmäktiga någon annan i sitt ställe.

Styrelsen ska verka för att vår ätt blir representerad denna gång, liksom 1992, då Johan Schildt deltog i förhandlingarna - väl beskrivna i Mellan Sköldarna nr 4.

Medlemsavgift för 1994

Släktemötet beslöt den 16 april att fastställa oförändrad medlemsavgift i vår förening, nämligen 100 kronor per medlem och år. De flesta har redan betalat in en medlemsavgift i år men det var 1993 års avgift som styrelsen tyvärr inte begärde in förrän i januari 1994.

Vi hoppas dock på förståelse för detta och att du vill bekräfta Ditt medlemsskap genom att betala in de 100 kronorna med bifogade postgirotalong.

Några person-notiser

Ännu en ättemedlem har sett dagen ljus:

* RASMUS Jürgen född den 16 september 1994, son till Tomas Schildt och Liselotth Karlsson i Karlstad.

* Henrik Bosson Schildt och Karin Ahlgren vigdes den 7 maj 1994.

Vi har också förlorat en av våra äldsta då:

* Margareta von Reis, född Schildt avlidit den 30 juni.