



# MELLAN SKÖLDARNA



Nr 8 ♦ juni 1995

## Medlemmar

Vi är nu 39 medlemmar vilket är lika med dem som erlagt medlemsavgift för 1994. Vi hoppas givetvis att de som ännu inte betalt sin hundralapp gör det snarast. Det underlättar för bokföringen.

Vapensköldarna som kröner denna sida är ifrån Bayer-Staatsbibliotheks handskriftsavdelning. De verkar ha används av en Christoffer Schildt på 1470-talet. Tyvärr är originalet så dåligt att det omöjligt går att se om det finns något lejon som vanligt. Någon medlem kanske vet mer?

•

## Vårmetet den 1 april

var inget aprilskämt även om det verkade som om många inte litade på att det verkligen var möte. Drygt tiotalet medlemmar mötte upp i snålblåsten utanför Riksarkivet. Där välkomnades vi av Bodil Ulate Seguras från Riksarkivet som med lika delar sakkunskap och vänlighet under nära två timmar visade oss runt i denna imponerande institution - för övrigt en av de äldsta i världen.

Vi fick höra hur Riksarkivet arbetar med dels insamling och bevarande av arkivmaterial, dels med att ge service till forskare av alla slag - akademiker såväl som amatörer.

De två våningarna i marknivå innehåller forskarsalar, informationsdisk och kataloger. Via hissar kommer man ner i de 7 våningar som ligger insprängda under berget och där materialet kan förvaras tryggt och säkert.

Väl nere i bergrummen bjöds vi sensationen att få ta i och läsa originalskrivelser från avlägsna tider, t.ex. Gustav Vasas brev till sina fogdar och Gustaf III:s tal till ständerna vid sin sista riksdag, den i Gävle 1792.

Vår omtänksamma guide Bodil letade också fram en mapp med brev i vilken vi så småningom kunde hitta ett brev från dåvarande majoren Carl Ulrik Schildt (1772-1828) till en överordnad. Det fanns ganska gott om "Schildt-material" i samlingarna och Riksarkivet är säkert en guldgruva för den intresserade.

Efter att ha tackat för visningen lämnade vi Riksarkivet med en stark känsla av historiens närhet.

Som avslutning på vår samvaro fick vi intaga en god lunch frambragd med förenade krafter och trevligt ordnad hos familjen Maria och Bertil Nordlöf.

Vid kaffet tittade vi på gamla fotografier, ett mycket uppskattat nöje som vi bör unna oss då och då.

•

## Nya böcker av intresse

Som flera av oss kanske redan uppmärksammat har vår frände Göran Schildt, fil dr och författare, nu vid 80 års ålder givit ut en memoarbok. Boken heter "Med lånade vingar" och innehåller minnen från barndomen fram till 1947. Göran Schildt uppehåller sig

bland annat vid minnen och tankar om sin far, författaren Runar Schildt, en förgrundsfigur i den finlandssvenska litteraturen. Boken kom i mars i år på Gedins förlag.

För bara några dagar sedan gavs en bok med namnet "Pilastrarna" ut i Helsingfors. Den är författad av Görans bror Christoffer Schildt som tyvärr dog för ett par år sedan. Christoffer har under många år släktforskat och Pilastrarna är resultatet av hans vedermoder. Det är en släktkrönika från de första Schildtarna i Norden på 1600-talet fram till Christoffers farfars generation i Finland på 1880-talet. Boken som borde intressera många av oss är på drygt 130 sidor och Johan Schildt har förlagt en svensk delupplaga så Pilastrarna kan beställas av honom till medlemspriset 200 kronor vilket inkluderar moms och frakt. Hör av er till Johan Schildt, [redacted] Fax [redacted]

### 1995 års adelsmöte

har ägt rum. Tyvärr utan att vår ätt var representerad. Våra unga män har inte tid och damer göra sig icke besvär.

### Vår medlemservice

erbjuder fortfarande fotografier av vapenskölden för 100 kr/st (det finns inte så många kvar...). Dessutom finns brevpapper med vapnet präglat samt dito korrespondenskort och kuvert. Kort och brevpapper kostar 1 kr/st, kuvert 2 kr/st. Hör av er till Johan, adress ovan.

### Vad händer i framtiden?

Våra funderingar på en gemensam resa till Umeå, stamort för många Schildtar, har lagts på hyllan. Främst beroende på svårigheterna att få fram ett förmånligt pris.

Till hösten kommer styrelsen att koncentrera sina ansträngningar på den genealogiska uppgiften. Det vill säga att samla in data om våra närmaste i nu levande och kommande generationer.

Vi hoppas kunna höra av oss under hösten med en ny utgåva av "Mellan Sköldarna". Till dess önskar vi alla en skön sommar.

### Några person-notiser

I avsaknad (såvitt vi vet) av giftemål och nyfödda vill vi gärna nämna något om vår medlem Sebastian Schildt som är silversmed och fick den ärofyllda uppgiften att göra åltarsilvret till den nyinvidga Katarina kyrka i Stockholm. Sebastian har dessutom under året ställt ut på Galleri Metallum samt hos Hovjuvelerare Bolin och Atelier Borgila. Vi gratulerar Sebastian till dessa framgångar och han låter meddela att han åtar sig tillverkning av vapenringar samt övriga silverarbeten till "medlemspris". Telefon till hans verkstad är [redacted]

Den 13 juni 1995 fyller Wilhe Schildt 70 år. Han är huvudman för den finska ättegrenen och ordförande i vår systerförening.