



MELLAN SKÖLDARNA



UTGES AV FÖRENINGEN SLÄKTEN SCHILDT I SVERIGE



Kära medlemmar

Vår förening verkar vidare – nu med delvis ny styrelse, som valdes vid vårt släktmöte 21 mars. På sista sidan återfinns hela styrelsen. Vi välkomnar att medlemmarna till den förmedlar idéer och synpunkter på vår verksamhet. Vi tar även gärna emot bidrag till detta medlemsblad. De kan bestå av historiska och aktuella ämnen, fakta och lättsamma kåserier, tidningsurklipp eller notiser. Även bilder kan förmedla mycket. Du som har något att delge oss andra medlemmar är välkommen att höra av dig till Ulrika Kjerrulf.

Ulrika Kjerrulf

✧ Släktmötet 2009 ✧

Släktmötet avhölls för andra gången i följd högst upp i Södertorn vid Medborgarplatsen i Stockholm. Denna gång hade vi vädrets makter på vår sida, solen lyste och utsikten över staden var strålande.

LÖRDAGEN DEN 21 MARS KL 15

samlades en ovanligt stor skara medlemmar i mycket varierande ålder. Totalt cirka 40 personer mötte upp till detta sjunde släktmöte. Särskilt glädjande var att så många barn ville vara med, det blev faktiskt ett fullt



barnbord till middagen. Hedrande för vår förening var att fyra medlemmar från den finska släktföreningen deltog: den finska ättegrenens huvudman och vår släktförenings kontaktman Kaarlo Schildt, hans mor Helena, hans faster Kristina Lehtinen med dotter Jaana Niemitalo. Själva släktmötet – som föreningen enligt stadgarna ska hålla vart tredje

år – påbörjades med givna förhandlingar. Verksamhetsberättelsen bifogas.

Vår ekonomi är fortsatt stabil. En orsak är allt ideellt arbete som finns nedlagt för föreningen. Behållningen i kassan var vid årsskiftet

39 231 kr inklusive Elidafonden. Årsmötet beslutade dock om höjning av medlemsavgiften till lägst 150 kr. Den har inte höjts sedan föreningen startade och vi vet alla att penningvärdet förändrats sedan dess. Alltså fritt för var och en att bestämma storleken på medlemsavgiften till föreningen, dock lägst 150 kr.



Annika tackade därefter Gunilla för de nästan två hela årtionden som hon med stor kunskap och djupt engagemang lett vår förening. Också Anna-Lena tackades varmt för allt hon bidragit med till föreningen sedan den grundades av Evert och henne för 25 år sedan. Som ett minne fick Gunilla och Anna-Lena var sin bok om släktforskning. Johan fick också stort tack för sina mångsidiga insatser och en kokbok.

Gunilla berättade vad som hänt med begravningsvapnet i Tuna kyrka där Adam Schildt 1714 begravdes. På framställan till Tuna församling från vår släktförening har Östergötlands länsmuseum utfört en restaurering av begravningsvapnet. Linköpings stift har lämnat ansevärt bidrag och även vår släktförening har bidragit. Detta kvarvarande och enda påtagliga minne av en släktgrens levnad finns nu alltså i all sin glans återuppsatt i kyrkan efter restaurering. På bilder tagna dels före, dels efter restaureringen kunde vi se dess återupprättelse. Mer om detta finns att läsa i verksamhetsberättelsen.

I Arte et Marte har utgått ett upprop med efterlysning av uppgifter om just *begravningsvapen*.

Föreningen har därför lämnat in uppgift och bild på Adam Schildts begravningsvapen i Tuna kyrka och också berättat hur restaureringen kommit till stånd – detta som information till andra släkter, som kan ställas inför liknande situation. Vi har även med text och bild berättat om begravningsvapnet i Rasbokils kyrka över Jürgen Schildt, som dog 1662. Då detta vapen har tagit stor skada under alla år som gått, saknar bemålning, ginbalk och sin text-kartusch vet vi dock inte med säkerhet att det härrör från Jürgen, den svenska grenens stamfader. Det kan eventuellt härstamma från hans äldste son Axel Lorentz begravning 1664 då vi av Rasbokils kyrkobok vet att begravningsvapen sattes upp över både far och son.

Rasbokils kyrka har nyligen genomgått en yttre renovering och sedan i höstas även en invändig sådan och kyrkan har återinvigts. Med sina rikliga medeltidsmålningar av den s.k. Rasbokilmästaren är den väl värd ett besök. Kanske ett utflyktsmål för föreningen? Avståndet till Uppsala är inte långt.

Som släktmötets kulturella godbit bjöds på ett föredrag om det finska språkets utveckling efter landets skilsmässa från Sverige 1809. Genom våra förfäders deltagande i kriget 1808–09 känner vi oss onekligen berörda av denna för både Sverige och framför allt Finland så viktiga händelse som nu också är hågkommen på olika sätt 200 år efteråt. Under rubriken ”Låt oss tala finska” fick Merja-Liisa Heikkanen från Finlandsinstitutet oss att inse ett för många okänt faktum, att det finska språket vid tiden för ”Österlandet” Finlands avskiljande från Sverige och inträdande som storfurstendöme under Ryssland enbart var ett talat språk, det användes inte i skrift. Man saknade ord för grundläggande begrepp som till exempel ”makt” och svenska var undervisningsspråket och böckernas främsta språk. All administration såväl civil som militär brukade det svenska språket. Bland andra verkade Wolmar Styrbjörn Schildt för att göra det finska språket användbart i både tal och skrift.

Efter en paus för ommöblering stod ett långbord och ett barnbord uppdukat till vår måltid och Johan hade efter många, många timmars förberedelse vår middag med asiatiskt tema färdig. Vi börjar verkligen bli bortskämda med dessa läckerheter, som han trollar fram, särskilt häpnadsväckande med tanke på det minimala köksutrymmet i denna lokal och det stora antalet middagsgäster. Tack, Johan, för all planering och allt arbete och för att du är en så utmärkt kock! Vi skildes åt efter många timmars trevlig samvaro och tackar varandra för detta släktmöte.

GÖRAN SCHILDT

Göran Schildt har, som de flesta läst runt om i landet, avlidit 92 år gammal i sitt hem i Ekenäs i Finland.

Göran föddes i Helsingfors den 11 mars 1917 som andra barnet till den välkände finlandssvenske författaren Runar Schildt. När Göran var åtta år valde hans far att sluta sitt liv för egen hand och de tre syskonen, Christoffer, Göran och Monica fick fortsättningsvis klara sig utan en far, men med en stark och klok mor – Mila Schildt.

Göran kom att bli konsthistoriker, litteraturvetare, långseglare, kulturpersonlighet, kosmopolit, författare och mest känd blev han genom seglatserna med den älskade ketchen Daphne som han seglade med 1947–1984. Kors och tvärs över Medelhavet gick färden och det mesta finns beskrivet i hans reseskildringar som fånglat flera generationer av läsare. Från ”Önskeresan” som utkom 1947 till ”Farväl Daphne” 1987 skrev Göran Schildt femton böcker om sina seglatser. Han har också skrivit andra böcker, bland annat om hans nära vän Alvar Aalto.

Göran var en av de sista från den äldre generationen i min lilla gren av släkten Schildt. En gren som egentligen bara består av kusinerna Runars och Holgers (min farfar) efterkommande, och vi är inte så många. I Göran förlorade vi inte bara en kär släkting utan också en mycket speciell människa av en sort det inte finns så många av, och med stora kunskaper som han alltid gärna delade med sig av. På bilden ser vi mig och Göran vid invigningen av Daphne-museet i Åbo 2006. I bakgrunden syns en bit av ketchen Daphne med segel och allt.

Johan Schildt

FRAMTIDEN

Vad kan vår förening bjuda på? I styrelsen har vi skissat på några idéer. Datoranvändande blir allt vanligare och även för dem som börjar räknas till de äldre, blir grundläggande kunskaper i datorbruk allt vanligare. Att t.ex. skicka ett e-mail är ett enkelt sätt att kommunicera. Då vi har släktemöte vart tredje år och kanske någon form av träff dessemellan skulle det vara ett smidigt sätt att i varje fall för styrelsen kunna nå ut till medlemmarna mellan utskicken av Mellan Sköldarna. Därför ser vi gärna att styrelsen får medlemmars e-mail-adresser skickade till sig till [REDACTED]

Hur visar vi bilder från t.ex. släktemötet för varandra? Jo, man kan tänka sig att lägga ut dem på en hemsida, dit alla medlemmar har tillgång via kod. Det finns ju andra möjligheter att visa sina bilder på nätet men vi tror på konceptet där bara medlemmar har möjlighet att ta en titt och att lägga in eget material. Vi arbetar vidare på detta och kommer att meddela er, som lämnar sin mail-adress, hur ni kan nå denna hemsida.



UPPGIFTER TILL SLÄKTARKIV

Mellan Sköldarna har redan 2007 berättat om detta projekt. Avsikten är att skapa ett arkiv med uppgifter om porträtt, fotografier, föremål, anteckningar om släktforskning och liknande med anknytning till vår släkt och varifrån uppgifterna kommer. Man kan ju också i sin ägo ha ett fotografi, där man inte säkert vet vem det föreställer, men där man tror att det rör sig om en person med Schildt-anknytning. Kanske det tilltänkta arkivet kan ge hjälp att identifiera.

Det är inte fråga om någon insamling av vare sig porträtt eller annat utan tillskapandet av ett arkiv, som kan ge information om var porträttet, bilden, föremålet, släktforskningen finns.






Mycket arbete finns troligen nedlagt i forskning om Schildtar. Andra börjar släktforska och skulle säkert gärna ta del av redan nedskrivet material. Var och en får naturligtvis bestämma vilka uppgifter man vill lämna.

Blankett till vårt tilltänkta arkiv skickas ut med detta nummer av vårt medlemsblad.

Vi hoppas mycket på detta och ser fram mot att få in uppgifter under Ulrikas adress.

DEN NYA STYRELSEN

Föreningen Släkten Schildt i Sveriges styrelse (samt övriga funktionärer) fram till släktmötet 2012 består av följande personer:

Ordförande	Annika Schildt, 	
Vice ordförande	Ulrika Kjerrulf 	
Sekreterare	Lena Schildt 	
Skattmästare	Johan Schildt 	
Ledamot	Helena Schildt-Tossman 	
Suppleant	Marie-Louise Schildt 	
Ständig ledamot	Roger Schildt, Husum	
Revisor	Henrik Schildt, Linköping	
Revisorssuppleant	Jürgen Schildt, Karlstad	
Valberedning	Maria Schildt Nordlöf, Saltsjö Boo Sebastian Schildt, Bromma	