



MELLAN SKÖLDARNA



NR 11 - FEBRUARI 1998

Efter en underbar nordisk sommar, som kommer att gå till historien, har ännu en höst passerat och nu när vintern kommit är det dags att sända ut en nytt nummer av "Mellan Sköldarna" i avsikt att informera föreningens medlemmar om vad som hänt sedan sist och vad som planeras framöver.

SLÄKTMÖTET DEN 20 APRIL

avhölls som planerat söndagen den 20 april i Stockholm. Drygt ett tjugotal medlemmar samlades på eftermiddagen i Riddarhuset. Släktmötet inleddes med en pärlande välkomstkål i den stiliga entréhallen. Ett varmt tack till vår dear old lady Anna Schildt, som bjöd på denna! Därefter gick vi en trappa upp till Riddarsalen för mötesförhandlingarna. Viktiga ärenden var att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet, att välja ny styrelse, fastställa medlemsavgiften samt att slutligt godkänna föreningens nya stadgar.

Mötet fick en högtidlig inramning i Riddarsalen, där vi på ett mycket påtagligt sätt kände oss nära historien, omgivna av de gamla vapensköldarna. Efter förhandlingarna vidtog en rundvandring i Riddarhuset med fil dr Lars Wikström, Riddarhusets genealog, som en mycket sakkunnig guide. Givetvis tittade vi alldeles särskilt noga på vår egen vapensköld, där den hänger i fält XIV. 3:8 (= i 3:dje raden uppiifrån och nr 8 från vänster). Vi hann också med att få se några av husets inre rum med bl a samlingar av vapenporcelain och vapensigill innan tiden var inne för den gemensamma måltiden.

MIDDAG PÅ KÄLLAREN AURORA

Tvärs över Riddarhustorget ligger Källaren Aurora. Här serverades middag, där gamla och unga satt väl blandade vid borden. Det framfördes en kär hälsning från vår finska broderförening genom Kristina och Raimo Lehtinen. Kristina är huvudmannens syster. Raimo som är jurist, hade också vänligheten att underhålla oss med en liten historia från det finska rättsväsendets marginaler, i vilken en Schildt figurerade på ett mindre hedrande sätt.... Historien återges i sin helhet i detta medlemsbrev, så var och en kan själv döma.

Vi hade också glädjen att hälsa välkommen vår nya medlem Hans Widding bosatt i Holmsund utanför Umeå. Han har starka band till slakten dels genom sin mormor, Tyra Öhman, som var född Schildt, dels genom sin långa vänskap med familjen Evert Schildt. Hans, som till vardags kallas Jaja, medverkade även han med en intressant redogörelse för Carl Ulrik och Johan Ulrik Schildts deltagande i det ödesdigra kriget i Finland 1808-1809 mot Ryssland.

Från dessa båda officerare härstammar de Västerbottniska grenarna av vår släkt och de är väl bekanta till utseendet för många av oss genom de porträtt, som finns i flera exemplar, bl a på Västerbottens regemente i Umeå, tidigare I 20.

REDOVISNING AV SLÄKTTRÄD

Det finns som Ni kanske minns ett schildtskt släktträd som sträcker sig till början av 1900-talet och som ingen av oss vet vem som är upphovsman till.

Med hjälp av Elgenstiernas genealogi och tillgängliga uppgifter har svägerskorna Anna-Lena och Gunilla under våren arbetat med att komplettera detta träd genom att placera in nu levande ättemedlemmar på rätt grenar. Resultatet visades upp vid släktmötet för att beundras men också för att kompletteras och rättas.

FÖRENINGENS STYRELSE OCH REVISORER UNDER 3 ÅR

Släktmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för de gångna tre årens verksamhet och omvalde de fem ledamöterna och suppleanten utom Anders Schildt, som undanbett sig återval. I hans ställe invaldes Carl-Adam Schildt, som tidigare varit bosatt i Skövde men numera finns i Stockholm. Föreningen revisorer omvaldes likaså.

Styrelsens sammansättning och funktioner samt revisorerna redovisas nedan.

MEDLEMSAVGIFT 1997, 1998 OCH 1999

Släktmötet beslöt att medlemsavgiften under de kommande tre åren skall vara oförändrad, dvs 100 kronor per år.

FÖRENINGENS NYA STADGAR

Förslag till nya stadgar har utarbetats av styrelsen. Enligt de ursprungliga stadgarna skall godkännande av stadgeändring ske vid två på varandra följande släktmöten. Vid årets släktmöte antogs de nya stadgarna som helhet för andra gången. De godkändes första gången vid släktmötet 1994.

De nya stadgarna, som nu alltså gäller, har tryckts upp och sänds till alla medlemmar.

Det kan vara bra att då och då ta sig en titt i stadgarna och se att allt går rätt till !

ÅRETS SLÄKTMÖTE FÖREVIGAT

Som hittills har våra fotograferande medlemmar sett till att fotografera deltagarna vid årets släktmöte, samlade på Riddarhusets trappa. Vi sänder ett foto till var och en som var med.

VAD PLANERAS UNDER 1997 OCH 1998 ?

Efter släktmötet har styrelsen träffats vid två tillfällen och diskuterat vad som framöver skall ske. I stort kan sägas att styrelsen vill fortsätta med de aktiviteter, som redan påbörjats, nämligen:

släktforskningen som ligger oss varmt om hjärtat. Vi skall göra ytterligare ansträngningar för att samla in de uppgifter om medlemmarna och deras närmaste som ännu fattas. Genom den utvecklade datateknik som flera i styrelsen behärskar ges stora möjligheter att ta vara på och ordna de inkomna uppgifterna.

Vi tänker oss också att kunna samla in bilder av Schildtar - både bortgångna och nu levande och småningom kunna presentera dem. Alla med gamla fotografier och porträtt i sin ägo kan bli oss behjälpliga i detta arbete, som vi återkommer till vid ett senare tillfälle.

medlemsbladet "Mellan Sköldarna" tycker vi har funnit en ganska trevlig form - men vi vill gärna utöka de återkommande meddelandena med berättelser och anekdoter, som kan väcka läsarnas intresse. Denna gång blir det Raimo Lehtinens trevliga berättelse, som vi fick höra på släktmötet.

social samvaro är viktigt för sammanhållningen och vi planerar närmast en träff i vår, och av samma slag som utflykten till Rosendal för ett år sedan - då gamla och unga kan träffas i all enkelhet.

heraldik, dvs vad vapensköldarna kan berätta om gamla ätter är vi intresserade av att få veta litet mera om, inte minst hur vår egen sköld kan tolkas. Kanske blir det en liten föreläsning eller något liknande om detta.

idéer och förslag från medlemmarna välkomnas. Som hittills är vi öppna för förslag och propåer från föreningens medlemmar. Era goda idéer och synpunkter är verkligen av stort värde för föreningens livskraft.