



# MELLAN SKÖLDARNA



Nr 5 ♦ januari 1993

Nu är det dags för ett nytt nummer av vår släktförenings medlemstidning. Dags för styrelsen att redovisa något av vad som hänt sedan nummer 4 utkom i mars 1992. Det var då vi inbjöd till vårfest i Stockholm och vi börjar med att berätta från den trevliga sammankomsten.



## Vårfest i Stockholm den 9 maj 1992

Strax innan vårvärmen kom till Sverige samlades ett 15-tal medlemmar i Näsby Park hos alltid gästfria Anna-Lena S. Två viktiga skäl hade lockat deltagarna: ett föredrag om vår svenske "stamfader" Jurgen Schildt och hans familj av Ingvar Eriksson och den efterföljande samvaron.

Efter kaffe och en kort välkomsthälsning gavs ordet till Ingvar, som har ägnat stort intresse åt denne förste Schildt i Sverige och åt hans familjs levnadsöden. Ingvars berättelse målade upp ett mycket levande 1600-tal. Detta århundrades ekonomiska överdåd, uttryckt bl a i ett mycket storartat slottsbyggande, och därpå följande armod kunde kännas ganska bekant för oss i vår tid...

Bland många fascinerande anekdoter fick vi höra en om adelns befogenhet på 1600-talet att fångsla sina underlydande under en mycket kort tid i väntan på rättegång. Jurgen Schildt däremot åkte i väg till Stockholm för att delta vid en riksdag och lät en bonde bli sittande inlåst på vatten och bröd i hela 40 dagar. Bondens hustru, som födde ett barn under tiden, skrev till kungen och begärde att rättvisa skulle skipas. Ingvar har hittat detta brev men däremot inte några dokument som förtäljer hur det hela gick till slut. "Jag skulle inte tro att Schildt fick något större straff utan att det gjordes upp i godo det också," precis som när han tidigare slagit en bonde i kyrkan, sade Ingvar.

Alla lyssnade med stort intresse och det blev en hel del frågor för honom att besvara innan vi dukade upp en läcker vårmiddag.

Vi har tänkt på alla Er som inte kunde vara med. Annika, vår sekreterare, gjorde en ljudbandsupptagning av föredraget som vi kan sända kopia av till intresserade medlemmar. Låt höra av Er!



## Ättens vapensköld i färgfoto

En man vid namn Karl-Henrik Stiernspetz har mycket skickligt fotograferat gamla vapensköldar i Riddarhusets stora sal. På styrelsens uppdrag har han fotograferat även vår sköld och vi har köpt 40 st färgkopior (vilket givit en bra rabatt). Fotona finns i A4-format och kan förvärfvas för 100 kr per exemplar. Vill ni köpa ett så kontakta Johan S [redacted]. Särskilt vacker blir bilden med en litet påkostad inramning. Vi visar gärna prov på detta vid nästa möte.



## Kontakter med den Schildtska släktföreningen i Finland

Vi har på förfrågan från den finska släktföreningen skickat ett exemplar av den senaste utgåvan av den svenska adelskalendern till ordföranden Wilhe S på Bosgård. Han har mottagit den med stor uppskattning och har givit vår förening en finsk adelskalender i gengäva. Den finns att låna för medlemmar som önskar göra det. Den finska släktföreningen kommer att hålla sitt släktemöte i Helsingfors den 24 april.

## Vad har vi i sikte under 1993?

Flera medlemmar har uttryckt önskemål om att få se "stamfadern" Jurgen Schildts Årby gård i Uppland. Styrelsen kommer att försöka ordna ett sådant besök i mars eller april i kombination med ett släktemöte.



## Släktforskningen - nu datoriserad

Släktforskningen som vi har påbörjat kommer att fortsätta.

Med hjälp av föreningens medlemmar hoppas vi kunna komplettera viktiga persondata om nu levande medlemmar av ätten och deras föräldrar så att de blir fullständiga. Det finns nämligen en del beklagliga luckor i Riddarhusets insamlande av personuppgifter från slutet av 1960-talet och tio år framåt innan anslutning till ett ADB-system var genomförd, enligt Riddarhusgenealogen Lars Wikström.

Vi hoppas att ni vill hjälpa till genom att fylla i de papper vi kommer att sända ut under våren. Givetvis kommer informationen som vi samlar in att lämnas över till Riddarhusets genealogiska avdelning. Uppgifterna kommer också att föras in i det datoriserade släkteregister som vår kassör Johan har börjat bygga upp med hjälp av det svenska släktforskningsprogrammet DISGEN. Han hade riggat upp en dator vid föreningens vårmöte för att visa hur man med teknikens hjälp enkelt kan få fram antavlor, stamtavlor m fl tabeller för valfri person i släkteregistret.

Ingen har hittills returnerat det formulär som vi skickade ut med förra numret av Melan Sköldarna, där vi bad alla att inventera vad för slags arkivmaterial om släkten som kan finnas i deras ägo. Det är självklart inte lätt att avsätta tid till att gå igenom osorterade pappershögar eller att kanske leta på dammiga vindar. Men vi kommer att försöka med ett nytt formulär framöver.



## Medlemsavgift för 1992 ska betalas

Vi beslutade vid föregående släktemöte i april 1991 att en medlemsavgift ska erläggas årligen med 100 kronor. Vi bilägger här inbetalningskort för 1992 och hoppas att Du genom att betala avgiften vill bekräfta ditt fortsatta medlemskap.



## Några person-notiser

Föreningens äldsta medlem Elida Schildt Söderström fyllde 90 år den 15 maj. Det var ett angenämt uppdrag för styrelsen att uppvakta henne på föreningens vägnar hemma hos sonen Jorma med familj.

Ett antal nya små Schildtar har sett dagens ljus:

- \* JONNA Hedy Anna, dotter till Ulrik S och Anette, den 2 mars 1991.
- \* ADINA Ester Anna, dotter till Johan S och Mirjam, den 8 november 1991.
- \* MALIN Anne Caroline, dotter till Fredrik S och Anne, den 23 februari 1992.
- \* En SON till Carl S och Marina, den 7 december 1992.

Även på "spinnsidan" har det skett en tillökning under den senaste tiden.

- \* ANNA Maria, dotter till Maria Nordlöf, född Schildt, och Bertil, den 15 september 1992.

Vi ber om ursäkt om något som borde stått här undgått styrelsens ögon och öron. Vi tar tacksamt emot tips till denna avdelning. Förslag vad gäller föreningens verksamhet välkomnas också.